

# CURSUSSEN

Vrienden van  
Gomarus

2019



vrienden van  
gomarus

## Avondcursussen

Als school willen we een plek zijn om te leren, elkaar te ontmoeten en samen te genieten. Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ouders, oud-leerlingen, personeel en buurtgenoten. Daarom organiseert de stichting Vrienden van Gomarus dit voorjaar, voor de derde keer, avondcursussen.

Deze cursussen worden door (oud-)personeelsleden en Vrienden gegeven. Ouders, grootouders, personeelsleden en (oud-)leerlingen kunnen zich hierop inschrijven. Maar ook huisgenoten, burens of vrienden zijn van harte welkom! Zo wordt het Gomarus College steeds meer een school waar niet alleen leerlingen en personeel, maar ook ouders, buurtgenoten en vrienden van het Gomarus elkaar ontmoeten en van betekenis zijn voor elkaar en de omgeving.

## Inschrijven

Je kunt je t/m 23 maart inschrijven voor een of meerdere cursussen. Een inschrijfformulier vind je op de website van het Gomarus, klik hieronder:

**INSCHRIJVEN CURSUSSEN**

Je ontvangt na aanmelding een bevestiging van je inschrijving (via je emailadres).

## Cursusaanbod

Door middel van deze folder willen wij je van harte uitnodigen om aan één of meer van deze avondcursussen deel te nemen. De cursussen vinden plaats op woensdagavonden, van 19.00 tot max. 22.00 uur en worden op het Gomarus College Vondelpad 2 in Groningen gegeven. Voor de cursussen wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Een overzicht van de cursussen en de data waarop deze worden gegeven vind je op de volgende pagina. Verderop in deze folder vind je een nadere omschrijving van de cursussen en de kosten van elke cursus.

## Let op:

- Per aanmelding 1 formulier invullen;
- Er geldt bij de cursussen een minimaal aantal deelnemers. Bij onvoldoende inschrijving kan het zijn dat de cursus geannuleerd wordt;
- Voor de meeste cursussen geldt ook een maximaal aantal deelnemers;
- Je inschrijving wordt daarom pas definitief nadat de inschrijvingstermijn is afgelopen;
- Je wordt via de mail uitgenodigd voor de cursus, dat is dan de officiële bevestiging van je inschrijving.

# Betaling

Nadat je inschrijving definitief is krijg je via de mail de officiële uitnodiging en het verzoek om het cursusgeld over te maken naar de rekening van Vrienden van Gomarus. Alle benodigde info wordt in die mail vermeld.

Na aftrek van de materiaalkosten wordt de overige opbrengst van de cursussen als gift gegeven aan de stichting Vrienden van Gomarus. Met dit geld helpen we leerlingen, waarvan de ouders de vervoerskosten naar onze school niet zelf kunnen betalen, om toch naar het Gomarus College te kunnen blijven reizen.

Cursus	Cursusleider	Kosten	3 april	10 april	17 april
Fotografie	Anouk Wubs	€ 50,-	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spellingchecker	Zwany Kamerman	€ 20,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lassen	Wiebe Loonstra	€ 75,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Creativiteit bij de Bijbel	Anita Kloppenburg	€ 20,-		<input checked="" type="checkbox"/>	
Aikido	Wian Meijer & Sander Tromp	€ 30,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wijnproeven	Wim Admiraal	€ 20,-	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spaans	Albert Slofstra	€ 35,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frans	Margriet van der Meer	€ 20,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filosofie	Bram Wierenga	€ 50,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# Fotografie

Je hebt een spiegelreflex camera, maar blijft fotograferen op de automatische stand. Je wilt mooiere foto's maken tijdens de vakantie of het dagelijks leven. Deze workshop is iets voor jou wanneer je meer uit je camera wilt halen!

Je leert de techniek van de camera en ook hoe je deze kan toepassen. Leer wat nu precies de termen ISO, sluitertijd en diafragma inhouden en hoe je deze kan instellen op jouw camera. Ik laat je zien hoe je scherpe en goed belichte foto's kan maken.

Tevens ga ik dieper in op de verschillende lenzen die er zijn en wat een goede lens kan betekenen voor je foto's.

Tijdens de workshop is er veel ruimte voor vragen zodat je naar huis gaat en daadwerkelijk handvatten hebt om aan de slag te gaan.

PS: de cursus is alleen voor spiegelreflexcamera's, neem je eigen spiegelreflexcamera mee.

 Anouk Wubs

 3 april

 € 50,-



# Word je eigen spellingchecker

D of t of toch dt? Altijd al mee geworsteld maar nooit echt onder de knie gekregen?

Je bent niet de enige. Ga met collega-spellers de uitdaging aan en reken in één avond met het probleem af. Voel je zekerder bij het schrijven van e-mails aan collega's of stukjes voor de nieuwsbrief. En help de kinderen bij het maken van hun favoriete huiswerk: struikelblokken...

Na een heldere uitleg gaan we op allerlei manieren oefenen. We sluiten af met een kahoot-quiz.

 Zwany Kamerman

 3 of 10 april (duurt één avond)

 € 20,-



# Eindelijk leren lassen?

Zag je hem laatst weer voorbij komen in de ALDI folder? Of had je hem al eerder gekocht of gekregen? Dat mooie lasapparaatje dat nu werkloos in je schuur staat... Omdat de eerste poging wat tegenviel...

Speciaal voor jou (maar ook voor mensen die gewoon lassen willen leren) biedt Vrienden van het Gomarus een lascursus aan. Leuk voor mannen én vrouwen!

In deze cursus krijg je, begeleid door een ervaren praktijkman, een introductie in de 3 lasmethodes: Elektrisch, Mig/Mag en Tig.

Uiteraard zorgen wij voor lasapparatuur en materiaal, maar je kleine lasapparaat mag je natuurlijk ook meenemen!

 Wiebe Loonstra

 3, 10 én 17 april (duurt drie avonden)

 € 75,-



# Creativiteit bij de Bijbel

Biblejournaling is het creatief verwerken van teksten. In je bijbel, in een notitieboek of op kaarten. Wat kun je tekenen bij een tekst, welk beeld past erbij?

We ontdekken de basistechnieken van aquarelverf en gaan daarna zelf aan de slag met een hoofdstuk uit het boek 'Ontdek de artiest in jou' van Els Hartog en Ilse Kleijer.

Aan het eind van de avond heb je je eigen boeketje bloemen gemaakt, passend bij een mooie tekst of bepaald beeld.

 Anita Kloppenburg

 10 april

 € 20,-

 vrienden van  
gomarus



# Aikido

Aikido is een Japanse krijgskunst die zich laat inspireren door technieken van de Japanse samoerai. Het heeft een uniek karakter doordat er geen competitie-element aanwezig is en er met verschillende wapens wordt gewerkt. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het organiseren van lichaam en geest, ademhaling en leren omgaan met situaties waarin stress wordt ervaren. In aikido gaat het ook over de manier waarop je jezelf verplaatst en welke houding je daarbij aanneemt. De training verloopt altijd met een partner waardoor men eveneens te maken krijgt met sociale aspecten en emoties die daarbij loskomen. Al met al een heleboel aspecten die het aikido enorm uitgebreid en interessant maken.

In drie avonden gaan wij proberen een koppeling te maken met het dagelijks leven om zo te laten zien wat voor effect aikido hierop kan hebben. Lijkt het je leuk om kennis te maken met deze unieke kunst, dan zien wij jou graag terug op de tatami!

 [Wian Meijer & Sander Tromp](#)

 [3, 10 én 17 april \(duurt drie avonden\)](#)

 [€ 30,-](#)





# Wijnproeven

Wijn een bron van inspiratie en cultuur. Wijn is passie.

Wijn leer je beter kennen en waarderen door aandachtig proeven. Hoe doe je dat, waar let je op? Wil je daarover of over wijn in het algemeen meer weten? Geef je dan op voor deze Workshop Wijnproeven!

Ga samen met Wim Admiraal, vinoloog van de Nederlandse Wijnacademie, beginnen aan een ontdekkingsstocht in de wereld van de wijn. Er worden minimaal 5 wijnen geproefd.

 Wim Admiraal

 3 april

 € 20,-



# Spaans ter voorbereiding op je vakantie

¡Bienvenidos!

Deze cursus is een kennismaking met Spaans en bereidt je voor op je vakantie in Spaanstalig gebied. We combineren theorie met actieve oefeningen waardoor je spelenderwijs de taal tot je neemt. Na de cursus Spaans ben je nog lang niet uitgeleerd en daarom staat ook het zelfstandig onderhouden van de taal centraal tijdens deze cursusavonden.

Ik hoop dat je na de cursus handvatten hebt gekregen om je in het Spaans verstaanbaar te maken en goed voorbereid je vakantie kunt beginnen.  
Adios!

PS: neem de eerste cursusavond een USB-stickje mee

 Albert Slofstra

 3, 10 én 17 april (duurt drie avonden)

 € 35,-



# Frans

Weet je nog hoe je hebt leren zwemmen?

Of autorijden?

Ja, door het gewoon heel veel te doen.

Weet je nog hoe je Franse les kreeg?

Waarschijnlijk werd het je aangeboden in een boek waarbij je lesjes moest maken, maar versta je er nog

steeds niets van en spreek je het al helemaal niet.

Jammer, want het is zo'n prachtige taal!

Er is een methode om een vreemde taal te leren op de manier zoals je je moedertaal hebt verworven:

goed luisteren en nadoen, imitatie dus.

Op het Gomarus College passen we al een paar jaar deze methode toe in de lessen Frans. Hoe dat werkt,

en vooral d t het werkt, laat ik je in twee avonden ervaren.

Bienvenue!

 Margriet van der Meer

 3  n 10 april (duurt twee avonden)

   20,-



# Filosofie

...lijkt velen iets gewichtigs en/of zweverigs.

**Is het niet!** Filosofie streeft naar helderheid en waarheidsvinding. Filosoferen moet je dus heel netjes doen.

De eerste avond wordt dan ook Zindelijkheidstraining: logisch en correct argumenteren. Plus een vogelvlucht over de overige provincies der filosofie.

Tweede avond: nadere verkenning van de provincies Ethiek en Mensbeeld; met praktische toepassingen.

Derde avond: de provincies Kenleer en Hermeneutiek, eveneens met toepassingen. Bij voldoende weerstand hiertegen: een andere provincie. Mits ook die relevant is voor kerkse opvoeders.

 Bram Wierenga

 3, 10 én 17 april (duurt drie avonden)

 € 50,-



# Ben jij al 'Vriend van Gomarus'?

De stichting **Vrienden van Gomarus** is voor iedereen die het **Gomarus College** een warm hart toedraagt. **Vrienden van Gomarus** heeft als doel het bereikbaar en betaalbaar houden van gereformeerd onderwijs.

Veel leerlingen maken een behoorlijke reis naar het Gomarus College. Ouders met een uitkering of een laag inkomen kunnen deze reiskosten niet altijd zelf betalen. Vrienden van Gomarus helpt deze mensen, maar kan dit niet zonder (financiële) steun!

## WORD VRIEND

Vriend worden is kosteloos en vrijblijvend. Klik op de button 'word vriend' en vul je gegevens in via onze website. Daar kun je aangeven of de Vriendenstichting je mag benaderen voor een gift.

De financiële opbrengst zal ten goede komen aan de ondersteuning van vervoerskosten, zodat ook leerlingen waarvan de ouders de vervoerskosten naar onze school niet zelf kunnen betalen toch naar het Gomarus College kunnen blijven reizen. Zo hopen we dat gereformeerd onderwijs voor iedereen bereikbaar blijft.

Naast financiële steun doet de Vriendenstichting nog veel meer. Kijk op de website voor meer informatie:  
**[www.gomaruscollege.nl/vrienden](http://www.gomaruscollege.nl/vrienden)**



Stichting Vrienden van Gomarus heeft een ANBI-status, dit houdt in dat je gift aftrekbaar is van de belasting

